



איצקוביץ צבי (הרשין), בן זיסל ודוד, נולד בשנת 1929 בטיאצ'בו (טייץ'). למד ב"חדר" ובבית ספר עממי. ההונגרים, שחזרו לשלוט באזור, שילחו אותו ואת משפחתו, עם כל היהודים, ברכבת המוות לאושוויץ. משם הועבר למחנות עבודה בגרמניה ושוחרר עם תבוסת הנאצים. הוא שהה במחנות עקורים והצטרף לקיבוץ הכשרה ואימונים. העפיל לארץ באונייה "יציאת אירופה תש"ז"/"אקסודוס", שנתפסה על-ידי הבריטים והוחזרה לגרמניה. בשנת 1948 עלה שנית ארצה, הצטרף לקיבוץ דפנה ועד מהרה התייצב להגנת המולדת.



צבי שירת בצה"ל, וביום ג' בתמוז תש"ח (10.7.1948) נפל מהתפוצצות מוקש. בן 19 בנופלו. מצבה לזכרו הוקמה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

• החלל הינו מקל"ן - חלל שמקום קבורתו לא נודע.

▪ בפרסום של האגף לאיתור נעדרים מצאתי מידע נוסף על נסיבות נפילתו של צבי.



בירוה - צומת אחיהוד (ליד תרשיחא)

תאריך התרחשות האירוע: 10.07.1948

רקע כללי

מטרתו של מבצע "דקל", שהתקיים בין התאריכים 10 עד 15 ביולי 1948 (כחלק מקרבות "עשרת הימים") הייתה חיסול כוחות קאוקג'י בגליל המרכזי. בשלב ראשון הייתה כוונה להרחיב את רצועת החוף שבשליטתנו ולסלק את האיום הערבי כלפי עכו. בשלב זה הופעל גדוד מחטיבת "כרמלי" שכבש את הכפרים קוויקאת ועמקה.

הצלחות אלו גרמו לכוחות האויב לצאת להתקפות נגד. ההתקפות התמקדו בגזרת בירוה, ממנה נעדר צבי איצקוביץ ז"ל. כוח האויב, שכנראה השתתף בקרב, היה ברובו כוח של ערבים מקומיים, ייתכן בשיתוף עם כוח מהחטיבה של מהדי צלאח, מצבאו של קאוקג'י, שמפקדתו הייתה במג'ד אל כרום.

פירוט אירוע ההיעדרות

כוח מחטיבת כרמלי, אליו סופח גדוד 71 של חטיבה 7, תקף ב-10 ביולי 1948, את משלטי "בירוה" (באזור כפר בירוה לשעבר - צומת אחיהוד של היום, ליד עכו). ההתקפה נכשלה וכוחותינו נסוגו כשהם מותירים ששה חיילים נעדרים, ביניהם צבי איצקוביץ ז"ל. יומיים לאחר מכן במתקפה חוזרת של כוחותינו נכבשו המשלטים. שתים מגופות חללינו זוהו ונקברו בבית העלמין בקרית חיים*. חודש וחצי לאחר מכן נמצאו שלש גופות נוספות ואף הן נטמנו בקרית חיים. קיימות עדויות לכך שצבי ז"ל נפצע בקרב וההשערה היא שגופתו הושארה בשטח במהלך הנסיגה.

* בקריית חיים אין בית קברות. אילן יפה, יו"ר "יד לבנים" בעכו עדכן אותי שהם נקברו בנהריה.

מבדיקת דפי עדות שנתנו 2 אחיות של צבי, **שרה קליין** (1925-2003) מקריית חיים ו**ואסתר גורלי** (-1928) (1994) התגלו עוד פרטים: האב, דוד, יליד 1900, היה בעל חנות למוצרי קש. זיסל, האימא, ילידת 1905, לבית ליבוביץ. היו להם, כנראה, 8 ילדים (כולל צבי): **שמואל** (10), **יצחק-מנחם** (8), **יחיאל-מיכאל** (6), **רייזל** (4), **בן ?** (שנתיים).

בעקבות הדלקת נר וירטואלי לזכרו ביום הזיכרון תשפ"א: "נזכור תמיד ונספר לנכדים על הגבורה של החללים בני המשפחה, שעברו את התופת, הגיעו לארץ, נלחמו ומקום קבורתם לא נודע. זוכרת את אחותם, דודתי אסתי, ושמחה שהצליחה להקים פה משפחה כה מפוארת, שחיה ותורמת למדינה את כישוריהם ואהבתם. יוכטמן שושנה" 14 אפריל 2021

"נר תמיד לזכר דוד גיבור, שלא היכרתי, ניצול אושוויץ שעלה ארצה, התגייס לצה"ל, לחם על שחרור הגליל המערבי, נפל בקרב ומקום גבורתו וקבורתו לא נודעו... דוד גורלי" 13 אפריל 2021

ב-22 בפברואר 2018 כתב באתר הפייסבוק "חיילינו בנינו השבויים/הנעדרים/החטופים/ושמקום קבורתם לא נודע - חובתנו להחזירם" דוד גורלי, האחין של צבי: "היום, ז' באדר, יום הולדתו ויום פטירתו של משה רבנו, הוא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שמקום קבורתם לא נודע. אחד מאלה הוא צבי איצקוביץ' ז"ל, דודי (אחי אמי, אסתר ז"ל), ניצול אושוויץ שעלה ארצה, התגייס לצה"ל, נפל בקרבות לשחרור הגליל המערבי באזור הר גמל, ומקום קבורתו לא נודע..."

מדי שנה, עורכים תושבי הכפר בעבר וצאצאיהם ביקור בשרידי הכפר ההרוס. על פי מחקרו של הלל כהן, נשארו בארץ 994 מתושבי בירוה, ומרביתם הם כיום תושבי הכפרים ג'דידה ומכר. מחמוד דרוויש, שנחשב למשורר הפלסטיני הלאומי (1941 – 2008) נולד בבירוה. כאשר נחרב הכפר, נמלטה משפחתו ללבנון ואחר כך חזרה והתיישבה בג'דידה, הסמוך לבירוה.

מסמך ממחנה העקורים Gailingen בגרמניה של צבי-הרשל; מקום לידה: טייץ; אזרחות: צ'כוסלובקית, שנת לידה: 1928 (ולא 1929 או 1920); חקלאי

Constante
FICHE INDIVIDUELLE

NOM ICKOWICZ
PRENOMS Zwi Herszel
Nationalité Tchecoslovaque
Date de naissance (Juif) 12-1-1920
Profession cultivateur
Adresse de l'employeur Camp de Gailingen (Rheinburg) agriculture
Situation de famille célibataire 79275 *

EMPREINTES DIGITALES				
Pouce	Index	Majeur	Annulaire	Auriculaire

Renseignements médicaux
Vaccins M 46 T B
Maladies antérieures
Hospitalisé le Dr. FLOBIAN W...
AVIS DU DOCTEUR DU CAMP
Imprimerie Nationale, Fribourg (S.) 1092/2

Observations du chef de camp

Mutations
Gailingen

Name: Iokowicz
Vorname: Zwi
Vatersname:
Geboren am: 1928
Geburtsort: Taitz
Beruf:
Kibbuz Dror Gailingen
Jetzige Adresse:

באותו קרב נפל גם בן עירו של צבי, טייאצ'בו, שמואלביץ מנחם-מנדל. באנדרטה שהוקמה לזכר החללים מופיע שמו של שמואלביץ מנחם-מנדל, אך נפקד שמו של איצקוביץ צבי...

תיקון לעוול היסטורי, עובדתי ורגשי זה נעשה ביוזמת אילן יפה, יו"ר "יד לבנים" עכו. התיקון נעשה, בהתנדבות, ולא על ידי משרד הביטחון. המקום הפנוי בתחתית הטור הימני איפשר את צריבת שמו של צבי איצקוביץ, גם אם לא בגופן, שבו תועדו שאר הנופלים. אילן הוסיף שייתכן שעצמותיו של צבי נקברו בקבר אחים, יחד עם שאר החללים שנקברו בקבר אחים בנהריה...



משמאל: הצבה המקורית מימין: לאחר תוספת שמו של צבי איצקוביץ באדיבות אילן יפה, יו"ר "יד לבנים" עכו.